

LITEN HISTORIK OM HUSET ”ANNELUND” NORRÖRA.

Huset kommer från Nordrona by i Frötuna socken. Husets namn var ”Annelund” och tillhörde familjen Gustaf Jansson fram till 1950-talet då Nordrona by inkorporerades med Luftvärnsregementet LV3's område.

På 1930-talet bestod byn av två hemman. Ägare till det ena var Gustaf Jansson. Husen byggdes 1887 (så även Annelund) och gården gick i arv i samma släkt i generationer.

Det andra hemmanet ägdes av Carolina Jansson, änka efter kyrkvärden Johan A. Jansson, och byggdes 1906. Hemmanets arrendators-byggnad var dock från 1700-talet.

Gustaf och Johan var bröder.

Om namnet ”ANNELUND”

Vi (Lillemor och Wille Giesecke) köpte Annelund 1982 och transporterade det nedplockat från Nordrona till Norröra. Uppbyggnaden startade i augusti samma år. När huset var uppsatt fick vi besök av Anna Sjöblom och dottern Kerstin. Anna tyckte huset var bekant och undrade var det kom ifrån. När hon hörde att huset kom från Nordrona sa Anna ”tänk att Annelund som är döpt efter mig kom efter mig hit till Norröra”.

Anna Viola Sjöblom, föräldrar Gustav och Matilda Jansson i Nordrona.

Anna gifte sig med Johan Henry Sjöblom på Norröra. Familjen Sjöblom, barn och barnbarn till Anna och Henry bor kvar på Norröra.

Det är intressant att huset har en koppling till Anna Sjöblom och hennes familj och att platsen det kommer ifrån har en sådan förankring långt bak i Roslagens historia. Med tanke på husets historia och att det förr i tiden var vanligt att man flyttade hus, från fastlandet till öarna och tvärtom, känns det naturligt att Annelund från Nordrona finns på Norröra.

Norröra den 26 februari 2012

Lillemor och Wille Giesecke

Ur Frötuna Minnen och Historia del II.

Nordrona lär betyda ”gårdarna som ligger norr om”. Kanske det var norr om gudinnan Fröjas tunagård. Nordrona by i Frötuna socken. Äldsta belägg om Nordrona by från 1463.

Handlingarna från 1599 säger att det då fanns två bönder i byn, Rasmus och Henrik.

Åren 1626 till 1630 var svåra år för bönderna genom skatter och pålagor. I jämförelse med böndernas situation i andra socknar i Roslagen, så var Frötunas bönder rätt välbärgade. På 1700-talet bestod byn av 2 mantal och 7 åbor.